

Kerk

nr. 3, 12 april tot 24 mei 2024

Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek



Hemelvaart en Pinksteren 2024



Voorjaar in het hoofd

Vlak voor Spaarndam vind je het zgn. "Landje van Gruijters", net op het grensgebied van Recreatieschap Spaarnwoude. Echte vogelaars met verrekijkers en fototoestellen met telelenzen zie je hier rondlopen. Er zijn erbij die alles van vogels afweten, zowel wat betreft het geluid als hoe ze eruit zien. Ook kom je er de Twitchers tegen. Dit zijn mensen of fotografen die zoveel mogelijk vogels op hun twitchladder willen hebben staan. Zo af en toe zie je ze op de pier bij IJmuiden of bij een bosje met bessen naar een heel zeldzaam vogeltje kijken, vaak met wel 20-50, vooral mannen met camera's. Soms zijn ze niet verder geïnteresseerd dan in het plaatje. Ikzelf ben echt jaloers op de kenners, die de vogelgeluiden kunnen onderscheiden en de vogel herkennen in het silhouet bij tegenlicht. Op jonge leeftijd moet je beginnen met het leren van vogelgeluiden, want later, bij minder gehoor, zul je de meeste kleine vogeltjes niet meer horen, tenzij je verblijd wordt met een gehoorapparaat.

Maar wat een vreugde om zo in februari-maart de eerste grutto's en kluten weer te zien. Het lijkt wel of ze deze voederplaats als eerste kiezen om zich vol te eten na een verre vliegreis. Na een zeer natte winter is het een opluchting dat de lente eraan komt en we mogen hopen op mooier weer. Overal zie je de bloesem in de bomen te voorschijn komen. Je hart bloeit ervan open. Met de vogels, bloesem en het uitspruiten van de bladeren en nieuwe takken is het één en al feest in de natuur. De vogeltjes gaan zich zo mogelijk nog vermenigvuldigen.

Ik moet denken aan Pinksteren. Het moet een wonderlijk en blij gevoel voor de apostelen zijn geweest dat de Heilige Geest over hen werd "uitgestort". De geest wordt vaak afgebeeld als duif, als teken van hemelse inspiratie en vrede.



Met groet, John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)



ZIEN , EEN KWESTIE VAN GOED KIJKEN

In de oogkliniek in Beverwijk hangt een foto van een grasspriet met een druppel dauw eraan. De foto is meerdere keren uitvergroot. **Dat belooft wat!** Dat je weer zó goed kan zien, dat je oog krijgt voor die ene dauwdruppel!

Deze meditatie gaat over scherp zien tegenover blind zijn in de figuurlijke zin van het woord. Over blind zijn gesproken: de titel van het eindrapport over het toeslagenschandaal is veelzeggend: *'Blind voor mens en recht.'*

"En Jezus zag een mens"

Dat is de beginzin van een lang genezingsverhaal over een blinde (Johannes 9). De eigenlijke genezing beslaat maar een paar verzen. De rest van het hoofdstuk wordt gewijd aan gesprekken óver de man: *"Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?"* Het gaat langs hem heen want hij is blij dat hij weer kan zien. Zó blij dat ze hem niet herkennen. Is hij het nou of is hij het niet? Gesprekken achter zijn rug om, zo gaat dat vaker. Tot zijn ouders zeggen: *"Vraag het hemzelf"*. Dan zegt hij tegen de religieuze leiders die Jezus vanwege het sabbatsgebod willen veroordelen: *"of hij een zondaar is, weet ik niet, maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien"*...

Aan het eind van het verhaal belijdt hij zijn geloof, waarop Jezus zegt: *"Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden"*.



tekening is overgenomen uit de Kijkbijbel en is getekend door Kees de Kort

Omkeer van zien

Niet alleen worden de woorden blind en zien verwisseld, het gaat in dit verhaal om ánders leren kijken; om niets minder dan een 'omkeer van zien'...

"En Jezus zag een mens", dat staat in de grondtekst. Dat het een man was doet er hier niet toe. Waar het om gaat is dat mensen vaak niet echt gezien worden omdat er niet goed gekeken wordt. Waar het om gaat is dat mensen ontmenselijkt worden en veralgemeend tot een groep waarvan de beeldvorming schrikbarend is. We hebben er allemaal last van, van vooroordelen en niet goed kijken.

Zo wordt alleen de rolstoel gezien waarin iemand zit en wordt iemand tot 'gehandicapte' gemaakt. Of wordt alleen de hoofddoek gezien en iemand tot de religieuze groep van 'die moslims' geëtiketteerd. Of wordt de mens die dementerend is beoordeeld op haar lege blik, terwijl ze een heel boeiend leven heeft gehad, herkenbaar in flarden die je wel moet willen zien. Of wordt de dakloze achteloos voorbij gelopen, terwijl we totaal niet weten wat voor verhaal er achter zijn groezelige gezicht verborgen is.

Of... vult u zelf maar aan.

Kortzichtigheid is ook een handicap

Ooit werkte ik in Nieuw Unicum (wooncentrum voor mensen met een lichamelijke handicap in Zandvoort). Eén bewoonster had een poster met deze tekst op haar deur hangen. Wat een humor... Ze verkeert in goed gezelschap want de man uit het bijbelverhaal heeft die humor ook in huis en zegt als ze maar niet willen geloven hoe het mogelijk is dat hij ziende is geworden: *"Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Jezus worden?"*

Laten wij op onze beurt die vraag maar beantwoorden en kortzichtigheid afleggen.

Laten we proberen om voorbij vooroordelen een scherpe blik te ontwikkelen voor het feit dat ieder mens de moeite waard is en geschapen naar het beeld van God.

Dat belooft wat, want dan kunnen verrassende ontmoetingen ontstaan.

Pasen en Pinksteren niet op één dag: Wij leven in de tijd na Pasen, voor Pinksteren. Niet altijd waren Hemelvaart en Pinksteren aparte vieringen. In het Johannesevangelie gebeurt het ook op één dag: Jezus verschijnt in het midden van zijn leerlingen op de eerste dag van de nieuwe week en blaast de Heilige Geest over hen uit. Pasen en Pinksteren zijn bij Johannes dus het meest verbonden. Maar ook bij Lucas volgt Hemelvaart met Pinksteren op het Paasfeest en zijn ze met elkaar verbonden.

Het mooie van het wel apart vieren is dat de eigen karakters van de feesten goed naar voren kunnen komen: met Hemelvaart mogen we ervaren dat we misschien wel alleen, maar nooit eenzaam hoeven te zijn. Met Pinksteren vieren we de inspiratie van de Heilige Geest, die waait waarheen zij wil. Een goed besluit van het Paasfeest!

Terugblik: Paaschallenge

Met de plubbers 12-16 jarigen én de jongere groep 9-12 jarigen hebben we meegedaan aan dit landelijk spel, gericht op Pasen. Beide groepen werden meegenomen in het Paasverhaal door steeds te horen dat ze moesten vluchten en dat hun leider was opgepakt en veroordeeld werd, vermoord zelfs. Maar toch waren er aan het einde berichten dat het niet afgelopen was: er waren mensen die hem gezien hadden. En ook kwam er bij allebei de groepen zomaar iemand meelopen, die met hen begon te praten en uiteindelijk brood deelde – en het water was ook zomaar limonade geworden.

Het slechte weer heeft duidelijk geen invloed gehad op het enthousiasme. We startten in de Ichthusburcht, maar werden in de zoektocht naar schuilplekken gastvrij onthaald in het huis van Tjaltje en in de Nieuwe Kerk.

Joke Zuidema



Ouderenmiddag

Woensdag 24 april is er weer een ouderenmiddag.

Deze middag is er een avondmaalviering met Ds. Joke Zuidema. De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie. U bent allemaal weer van harte welkom.

Voor vragen kunt u bellen met

Yvonne Vreeken tel. 023 5371131

Gré Riedijk tel. 023 5385216

Bedankmoment voor al onze vrijwilligers in Het Kruispunt

Dit jaar werden we vanaf half vijf verwacht voor een gezellige avond met een spelletje Jeu de Boules en een buffet in Boule-drome PUK.

Bij binnenkomst stond de koffie met wat lekkers klaar. Hierna kregen we de spelregels te horen en werd er fanatiek aan het spel deelgenomen. Daarna stond er een heerlijk buffet voor ons klaar.

De avond werd afgesloten met een drankje en een laatste partij tussen de winnaars.

Een heel geslaagde avond.

De beheercommissie

Foto's op de pagina 5 hiermaast.



Clean-up day oftewel Opschoondag

Zaterdag 23 maart was het weer zover, nationale opschoondag. Met zijn vijfendertigen gingen we op pad om zwerfafval te verzamelen. Door een berichtje in de facebookgroep "Mooi Velserbroek" kwamen er ook mensen van buiten de kerk naar het Kruispunt om mee te helpen. In het begin leek het mee te vallen, maar al gauw bleek er op sommige plekken tussen de lage plantsoenstruikjes heel veel plastic te liggen. Minder blikjes deze keer, maar onverminderd heel erg veel sigarettenpeuken. Sommigen speurden langs de waterkant en verzamelden daar drijvend afval. Iedereen deed het deugd Velserbroek weer een beetje schoner te zien worden. Na zo'n 2 uurtjes afval verzamelen stond Gré klaar met koffie en thee en vooral ook met heerlijke tomaten- en groentesoep! Dank voor je gastvrijheid, Gré. En ook Bart en Joke bedankt voor de organisatie!

Wil je ook een keer meedoen? Dat kan zeker. Zaterdag 21 september is het World Clean-up Day en wordt er vanuit het Kruispunt weer een opschoonochtend georganiseerd. Heel graag tot dan!



Yvonne



Liturgische bloemstukken
40-dagentijd en Pasen 2024



Als u dit leest, is de Veertigdagentijd met daarin de Stille Week, uitmondend in Pasen achter de rug. Ik hoop dat u het als een waardevolle tijd hebt ervaren en dat het Paasfeest u nieuwe hoop gegeven heeft.

In mijn preek op paasochtend heb ik het gehad over angst die mensen in de greep kan hebben. Angst die je in je eigen leven kunt ervaren, bijvoorbeeld wanneer je ziek wordt, of bij het ouder worden als je merkt dat je de dingen niet meer zo makkelijk doet omdat je lijf en geest achteruit gaan. Angst die je ook kan bevangen door wat er allemaal in de wereld gebeurt, wereldwijd met oorlogen in Gaza of Oekraïne, maar ook in onze eigen samenleving waar jodenhaat de kop op lijkt te steken, individualisme hoogtij viert en politici de meest grove taal over zichzelf kunnen lezen op social media.

Angst kan je verlammen en moedeloos stemmen, en daardoor je leven dood en doods maken.

Maar dan horen we de woorden uit de Bijbel klinken: "Wees niet bang". Woorden die Mozes zei tegen de Israëlieten die achter zich (de Egyptenaren) en voor zich (de zee) de dreiging voelden. "Ga door die zee van angst heen. De Eeuwige is bij je". "Wees niet bang". Woorden die de twee vrouwen bij het graf van Jezus hoorden, uitgesproken door de engel, en woorden die ze later hoorden van Jezus zelf.

Wees niet bang, de dood is overwonnen, ga door de angstzee heen op weg naar het beloofde land, de Eeuwige zal wel een weg banen, sta op en leef.

Ik hoop dat het u en mij zal lukken om onze angst om te zetten in vertrouwen, zodat we uit onze verlamming kunnen opstaan en kunnen leven zoals God ons bedoeld heeft.

Een prachtig lied over Gods nabijheid op onze weg (die soms onbegaanbaar lijkt), is 'Zoals een moeder zorgt voor kinderen':

*Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde, en geen uur verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord dat Hij ons heeft gegeven*

*Het neemt ons bij de hand, dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, zo heet en droog
laat mij niet moeten gaan als Gij niet zelf nabij zijt.*

*Een waterval van licht, van vreugde en gereede hoop,
van inzicht en vertrouwen:*

zo overkomt Gij mensen, ik besta uw woord en ga.

Nog weet ik niets van U, ooit zal ik U aanschouwen. (H.Oosterhuis)

Lief en leed

Veel gemeenteleden hebben te kampen met zorg en ziekte. Ik wil enkelen bij naam noemen.

Meer gemeenteleden zijn er die in zorg zitten om een kind, of bezorgd zijn om hun eigen gezondheid, verdriet hebben om wat hen overkomen is. Laten we hen met aandacht en gebed omringen.



Kerkdienst in de Dorpskerk in Santpoort

Zondag 24 maart 2024 Gilda was helaas ziek
 Voorganger: Engelbert Wigchert en ds. Gilda Polderman
 Orgel: Elina Keijzer
 M.m.v. het Naaldkerkkoor o.l.v. Titia Mijnen

PALMPASEN




Terugblik

Iedere zondag is er wel iets moois en aansprekends in de kerkdienst. Maar een tweetal vieringen wil ik er graag uitlichten.

Zondag 3 maart was er weer een gezamenlijke dienst met Santpoorters en Velsbroekers. Met elkaar hebben we de Maaltijd van de Heer gevierd. Ik meen te merken dat er steeds meer vertrouwen en verbondenheid ervaren wordt als we samen kerken. We leren elkaar kennen en zijn blij dat we samen zijn.

Op 24 maart, Palmzondag, konden we een prachtige kerkdienst meemaken in onze Dorpskerk, samen met onze rooms-katholieke dorpsgenoten. Het was fijn om na jaren weer eens een oecumenische viering met elkaar te hebben en daarbij te merken dat we helemaal niet veel van elkaar verschillen, maar dat we verbonden zijn in ons gezamenlijk geloof. Jammergenoeg moest ik op het laatste moment verstek laten gaan vanwege ziekte, maar Engelbert Wigchert heeft het geheel met enthousiasme voor zijn rekening genomen. Fijn dat ook het Naaldkerkkoor voor en met ons zong. Een fotocompilatie kunt u elders in de kerkblad vinden.



Paaswake in de Dorpskerk

Pasen in de Dorpskerk



Vooruitblik

Via Hemelvaartsdag, op 9 mei, gaan we op weg naar Pinksteren, 19 mei. Pinksteren kun je de verjaardag van de kerk noemen. Pas toen mensen vol werden van de heilige Geest gingen ze op weg om het goede nieuws over Jezus te vertellen. De kerk werd geboren. Allen van harte welkom om dit te vieren!

Activiteiten

Op 18 maart kwam de Soep & Spirit-groep voor de tweede keer bij elkaar, dit keer ten huize van Simone en Fred Meulenbelt. Fijn om zo met elkaar van gedachten te wisselen over een thema dat van diverse kanten belicht kon worden: 'Jij die mij ik maakt'. En gezellig om dat te doen rond een mooi gedekte tafel met heerlijk eten. Als u mee wilt doen, laat het weten!

Heel bijzonder was het om op 22 maart aan te schuiven in de Kuba-moskee in IJmuiden voor de iftar-maaltijd. Dat is de maaltijd die in de Ramadan na zonsondergang gegeten wordt. We waren hiervoor uitgenodigd door onze gespreksgenoten in het kerk-moskee-contact. Zeer vriendelijk werden we onthaald. Na afloop hebben de vrouwen onder ons kennisgemaakt met enkele moslim-dames die in een andere ruimte waren samengekomen. Wie weet komt er ook een ontmoeting tussen alleen vrouwen, u hoort er tijdig over.

Ik wil u nu alvast attent maken op de bijeenkomst op donderdagochtend 23 mei. Ds. John Vrijhof uit Zandvoort komt dan spreken over ethische dilemma's, waar we allemaal vóór kunnen komen te staan. Hij heeft er de titel aan gegeven 'Lijden aan het leven'. Komt u ook?!

Zie voor verdere activiteiten de rubriek van de werkgroep Inspiratie.

Ik sluit af met een hartelijke groet voor u / jullie allen!

Gilda Polderman

Paasantbijt Dorpskerk





10 maart 2024 Ruud en Marja Hirdes 50 jaar getrouwd - tractatie bij het koffiedrinken

Bedankt!

Hiermede willen wij u zoveel dank zeggen voor de bloemen, kaartjes en telefoontjes die wij mochten ontvangen!

Hans en Nelleke Kosters

Activiteitencommissie

Ons eerstvolgend samenkomen is op donderdag 18 april, een koffie bijeenkomst, aanvang 10.30 uur. We zorgen weer voor wat lekkers bij de koffie en een leuke, gezellige, onderhoudende activiteit.

Dan graag alvast speciale aandacht voor de bijeenkomst met thema-lunch op 23 mei. Ds. John Vrijhof zal na de koffie een inleiding "Lijden aan het leven" houden over de ethische dilemma's bij het ouder worden. Daarna kunt u tijdens het eten van een lekker broodje over dit onderwerp verder praten. Aanvang 10.30 uur. Graag van tevoren opgeven ivm de boodschappen.

Verder nog even een terugblik op de sobere lunch in de veertigdagentijd. We zongen samen, aten soep en brood (zonder boter!) en luisterden tussendoor naar een mooi gedicht en een hoopgevende parabel. En tot slot zongen we samen, alvast vooruitlopend naar Pasen, tot glorie van de opgestane Heer.

Wilt u opgehaald worden, dan even een belletje naar Marja Hirdes 06-18203386



Gemeenteberaden

De kerkenraad nodigt u uit voor de volgende gemeenteberaden:

- 14 april te Velsbroek
- 21 april te Santpoort

In beide gevallen zal het gemeenteberaad na de kerkdienst plaatsvinden.

De volgende vragen en onderwerpen zullen (in elk geval) aan de orde gesteld worden.

De Kerkenraad wil graag van de gemeente horen hoe zij het proces van samen op weg en integratie van de voormalige wijkgemeenten Santpoort en Velsbroek ervaren.

Gaat het goed, wat kan beter, is het tempo goed?

Op dit moment is er 1 x per maand een gezamenlijke dienst. De Kerkenraad wil dat uitbreiden naar 2 gezamenlijke diensten per maand, 1 in het Kruispunt en 1 in de Dorpskerk. Tijdens het gemeenteberaad wil de kerkenraad graag van de gemeente horen wat zij van dit plan vindt. (De gezamenlijke diensten in de zomerperiode zoals we die al een aantal jaren kennen, blijven daarbij gehandhaafd).

De werkgroep inspiratie wil graag van de gemeente/u horen wat zij voor de gemeente zou kunnen organiseren.

Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen, geven van complimenten of delen van bedenkingen (kritiek).

Als Velsbroeker bent u ook welkom om in Santpoort het beraad te bezoeken.

Als Santpoorter bent u ook welkom om in Velsbroek het beraad te bezoeken.

Wij hopen op een goede opkomst.

Kunt u niet bij de gemeenteberaad aanwezig zijn maar heeft u wel een vraag, een compliment of een bedenking over het proces van samen op weg, dan kunt u dat uiteraard melden bij een ouderling, diaken of predikant of mailen aan mij via krscriba@pg-spbv.nl



*Namens de Kerkenraad,
Leo Kruisselbrink
Scriba*



DE LITURGIE – een toelichting op onderdelen van de zondagse liturgie

In twee vorige edities van Kerkonderweg hebben Joke en ik geschreven over het begin van de eredienst, de 'voorbereiding'. Ik heb wat verteld over de kaarsen, de woorden op de drempel, en over bemoeding en groet; Joke heeft over het kyrie en gloria geschreven.



Het middelste deel van de kerkdienst kun je kort omschrijven met 'het Woord'. De Bijbel wordt nu geopend. Maar voordat we dat doen bidden we met elkaar. Om een open hart, zodat we niet alleen horen, maar ook verstaan. Zo vaak zit ons verstand ons gevoel in de weg, en dan kan dat wat we horen niet binnenkomen in ons hart. Daarom bidden we om de Geest van God, dat zij ons gevoelig wil maken voor dat wat tot ons komt. En dat wij ons open zullen stellen voor woorden die ons willen aansporen, inspireren en bemoedigen. In dit gebed zal meestal ook iets doorklinken van de Bijbellezingen en het thema van de verkondiging.

Vervolgens leest de lector de Schriftlezingen. Welke dat zijn, bepaalt de voorganger. Zij/Hij kan zich houden aan één van de vele leesroosters, waarvan het Oecumenisch Leesrooster het meest gangbaar is. Dat wordt samengesteld in opdracht van de Raad van Kerken in Nederland. Er worden daarin meerdere lezingen aangeboden. Ikzelf kijk bij de voorbereiding van een kerkdienst altijd eerst naar welke lezingen er op het rooster staan, en probeer daar vanuit te gaan. Maar ik voel me ook vrij om zelf een Bijbelgedeelte te kiezen. Meestal worden er twee gedeeltes uit de Bijbel gelezen: één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Maar je kunt je ook beperken tot één lezing.

Daarna zingen we een bijpassend lied of een acclamatie, zoals 'U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen'.

En vervolgens kan er geluisterd worden naar de 'uitleg en verkondiging'. Beide termen worden gebruikt, omdat er meestal in de preek én achtergrondinformatie over de Bijbelteksten gegeven wordt én het woord van God wordt doorgegeven. Dat klinkt erg pretentief, maar ikzelf versta daaronder dat ik graag datgene wat mij geraakt heeft in de Bijbeltekst door wil geven aan de luisteraars, in de hoop dat het hen kan helpen God in hun leven te ontmoeten, in ieder geval: ruimte voor God te maken en zo een eigen geloofsweg te vinden.

Tot slot kunnen we dit alles zingend be-amen, na het meditatief orgelspel waaronder we onze gedachten over de gesproken woorden hebben kunnen laten gaan.

Volgende keer zal Joke iets vertellen over het derde gedeelte van de liturgie, namelijk 'het antwoord'.

Als u ergens vragen over hebt of over bovenstaande door wilt praten, laat het dan weten.

Gilda Polderman



Vanuit de werkgroep Inspiratie

Wat u (misschien) gemist heeft:

Op 20 maart hebben we ons met een klein groepje onder leiding van John Vrijhof, predikant in Zandvoort, gebogen over het thema: "Gedenk te leven". John is afgestudeerd in christelijke ethiek en heeft ons meegenomen in zijn gedachten over euthanasie (eigenlijk geen goede naam, want de dood is niet goed) en het lijden in het leven. Er was ook veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Het was een waardevolle avond. Op donderdagochtend 23 mei zal hij in de Dorpskerk een zelfde bijeenkomst verzorgen. Workshop kaarsen maken 21 maart: voor de tweede keer hebben wij (Simone Blom, Berta Menger en Joke Zuidema) de paaskaars zelf gemaakt. Nu was er ook gelegenheid voor anderen om zelf een mooie kaars te maken. En dat is, zoals u kunt zien, prima gelukt!



Iftarmaaltijd in de moskee: Al een tijdje vinden er over en weer bezoeken plaats van een aantal mensen van de Turkse (Kuba) moskee en de Marokkaanse (Assalaam) moskee uit IJmuiden met een groepje mensen uit onze kerken in Santpoort en Velsbroek. Op 22 maart werden wij uitgenodigd in de Kuba moskee voor een Iftar maaltijd: de gezamenlijke maaltijd als de zon ondergaat en het vasten wordt verbroken. Het was een bijzondere ervaring voor ons groepje van negen personen. In de korte liturgie vooraf werd de stichting van Turkije herdacht onder Atatürk, waarbij veel mensen de dood hebben gevonden. Voor deze Iftarmaaltijd hebben vijf vrouwen een maaltijd voor 200 personen bereid, waar wij van genoten hebben. Na afloop gingen onze vrouwelijke deelnemers nog even naar boven, voor een ontmoeting met de vrouwen. We hopen in de toekomst ook vaker met hen een uitwisseling te hebben. Op 30 mei gaan wij weer op bezoek in de moskee. Wilt u ook aansluiten: laat het weten!

Komende activiteiten:

Christelijke meditatie

De christelijke meditatie gaat één keer per maand door. Met behulp van een Bijbellesing, een gedicht, een lied of een gebed proberen we in de stilte onze gedachten te laten komen en te laten gaan, soms alleen maar te voelen. Doet u mee? Meld u dan aan bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl) De eerstvolgende keer is op woensdag 17 april, aanvang 19.30 uur, in de Dorpskerk.

Soep&Spirit



De groep 'Soep & Spirit' kwam op 18 maart voor de tweede keer bij elkaar. Er werd geanimeerd en openhartig gesproken over een rubriek in dagblad Trouw waarin een bekende Nederlander een voor hem of haar veelzeggende uitspraak toelicht. 'Jij die mij ik maakt', was de zin van verhalenverteller Pete Pronk. Een zin die van alles bij ons losmaakte.

De volgende keer is op maandag 24 juni. Als u ook interesse hebt om aan te sluiten, laat het dan weten bij Margreet Baalbergen of Gilda Polderman.

Stiltewandelingen

Onze stiltewandelingen zijn er weer vanaf 20 april. We verzamelen op zaterdagochtend om 9.30 uur bij de ingang (bij de fietsen) van Duin en Kruidberg. We wandelen ongeveer 3 kwartier in stilte, waarbij we halverwege een inspirerend verhaal, gedicht of vers horen, waar we de rest van de wandeling over kunnen nadenken.

De data zijn: 20 april, 4 mei, 1, 15 en 29 juni en 13 juli.

U kunt alle keren komen, maar dit ook per keer besluiten. U mag u opgeven bij Margreet Baalbergen (margreet.chris1969@gmail.com), dan weten we hoeveel mensen er ongeveer komen en wachten we even op u, als u er om 9.30 uur niet bent. Maar het hoeft niet. U bent in ieder geval van harte welkom om mee te lopen!

De toekomst van de kerk: maandagavond 15 april in het Kruispunt



Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Gedurende zijn dertigjarige predikantschap zag predikant Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen. Dit boek stelt vragen, niet alleen aan de kerk en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle plannen om de kerk aantrekkelijker te maken, hebben de kerk niet gered – maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot 'verarming' van individu en samenleving? Aarnoud van der Deijl opent hierbij het gesprek.

Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp en met mededogen 'zeven plannen die de kerk niet konden redden'. Maar hij stopt zijn betoog daar niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige 'kritische vrienden' zoals Kristien Hemmerechts, Nadia Kroon, Stephan Sanders, Klaas Smelik, Paul van Tongeren, Alain Verheij en Yvonne Zonderop. Mensen die 'kerkloos' waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur van groot belang achten.

We gaan op maandagavond 15 april, 19.30 uur in het Kruispunt luisteren naar de schrijver, Aarnoud van der Deijl. Na afloop van zijn lezing gaan we met hem in gesprek. We hopen op een vruchtbare

avond.

Komt u ook? Geef u even op bij dsjokezuidema@pg-spvb.nl. Van harte welkom!

Kloosterweekend

In het voorjaar van 2025 gaan we weer naar een klooster. Dit keer de Abdij van Berne in Heeswijk Dinther. Geplande data zijn 14-16 maart. Houd ze alvast vrij!

*Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,
Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke.*

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Rond onze gebouwen en de financiën, de twee hoofdthema's van de werkzaamheden van ons college, speelt er van alles. Hier een bloemlezing, als u meer wilt weten laat u dat dan weten (en u bent altijd van harte welkom om eens een vergadering mee te maken).

HBS-overleg

En HBS staat in dit geval voor Haarlem (en Spaardam), Bloemendaal (en Overveen) en Santpoort (en Velsersbroek). Afgewaardigden van de drie CvK's van deze drie Protestantse gemeentes hebben onlangs in de Immanuelkerk in Haarlem-Noord om de tafel gezeten. Dat hebben we een jaar of 5 geleden ook al eens gedaan, maar is met nieuwe gezichten weer opgestart. We hebben informatie uitgewisseld, gezamenlijke pijnpunten benoemd en over de toekomst nagedacht. Het was leerzaam. De drie gemeentes zijn min of meer vergelijkbaar qua omvang, maar er zijn ook belangrijke verschillen. En dan mogen we best wel een beetje trots zijn: als kleinste van de drie slagen we er toch altijd maar weer in om in en rond 2 kerkgebouwen veelal elke week erediensten en pastoraat te organiseren. En vergeleken met de andere 2, wordt er bij ons aanzienlijk meer gedaan door vrijwilligers. We zijn er blij mee. Maar realiseren we ons ook dat ergens de komende jaren de wal het schip kan gaan keren ...

De gebouwen

Ook dit jaar wordt er het nodige onderhoud gedaan, vooral in het Kruispunt. Daar worden de aanpassingen in de verlichting en de ventilatie/verwarming afgerond.

De microfoons die de gemeentezang (en koorzang) opnemen in de Dorpskerk worden vervangen, waardoor het geluid van de KerkTV beter zou moeten worden. In het Kruispunt wordt de hele geluidsinstallatie, inclusief luidsprekers en microfoons vernieuwd zodat we weer jaren mee kunnen.

Varia

- de jaarrekening over 2023 wordt weer opgemaakt. Op basis van de informatie die onze boekhouder, Heine Wagenaar, en de penningmeester, Hans van Alten, aanleveren wordt door een externe organisatie de rekening opgemaakt. Uiterlijk mei moet deze gereed zijn.
- een groot deel van onze liquiditeit wordt in deposito's vastgezet. Dit levert circa 3% aan rente op, en die is welkom.
- de actie kerkbalans heeft tot nu bijna €85.000 aan toezeggingen/giften opgebracht. 67% van de aangeschreven leden heeft gereageerd. De resterende 33% zal binnenkort worden herinnerd, er kan altijd een reden zijn waarom de email of brief is zoekgeraakt. Het College is blij met uw financiële betrokkenheid bij de kerk.
- veiligheid is een terugkerend onderwerp en zal de komende tijd meer aandacht krijgen. Als kerk zijn we ook

verplicht risico's te inventariseren en te minimaliseren. Wat dat betreft hebben we bij met name de Dorpskerk nog het nodige huiswerk te doen.

- ook Privacy is een thema dat we als kerk min of meer voor ons uit hebben geschoven. Er moet het nodige worden geregeld, we zijn er mee bezig.

namens het CvK, Gerrit Out, cvkvoorzitter@pg-spvb.nl

Gevraagd: uw jaarlijkse bijdrage voor ons kerkblad!

We zijn trots op ons kerkblad 'Kerk-Onderweg', elke keer weer kleurrijk en informatief.

Met soms een special of een speciale dikkere uitgave. Veel vrijwilligers helpen bij de redactie, opmaak en de verspreiding bij de bijna 400 adressen in Santpoort Noord, - Zuid, Velsersbroek en Driehuis.

U krijgt via een nieuwsbrief in de email, of als u geen email heeft via een papieren brief bij dit kerkblad, weer het bekende jaarlijkse verzoek voor een vrijwillige bijdrage. Want we maken natuurlijk wel kosten voor het drukken. De gevraagde bijdrage is weer €15 (maar meer mag natuurlijk ook).

Alle betalingsgegevens staan ook in de nieuwsbrief en de papieren brief.

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN

NL67 INGB 0000 3080 50 t.n.v.

SANTPOORT VELSERBROEK KERKBLAD

U kan natuurlijk ook de

QR-code scannen.

Bij voorbaat hartelijk dank!

*De kerkbladredactie
en het College van
Kerkrentmeesters.*



Mysterieuze collecteopbrengst

Op 4 februari en op 3 maart zaten er in de collecte voor de diaconie en de kerk in het Kruispunt een videolandmunt, en in Santpoort een oscarmunt.

Enige navraag leverde niets op.

Hartelijk dank voor deze bijdragen, helaas kunnen we er niets mee doen.



*Met een vriendelijke groet
namens de collectant,
Alies Passchier*

Collectebonnen

Wanneer u giften wilt aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting is het verstandig ook uw bijdrage in de collecten hierin mee te nemen. Daarvoor maakt u gebruik van collectebonnen. Tot nu toe waren de bonnen altijd 50 eurocent per stuk. Vanaf nu gaan we over op bonnen van € 1,- per stuk. Dit lijkt ons beter omdat de meeste mensen toch meerdere bonnen tegelijk in de collectezak doen. Bovendien bespaart het 50% op drukkosten.

Als u bonnen wilt bestellen, wilt u dan een veelvoud van € 20,- overmaken op rekeningnummer NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek onder vermelding van "Collectebonnen"? Wanneer u uw adres erbij vermeldt worden de bonnen thuis bezorgd. Wilt u rekening houden met een verwerkingstijd van maximaal 3 weken?

Van de Diaconie

Beste mensen,

De **collecten in februari** hebben het volgende opgebracht:

4 feb.	Kerk in Actie project Z 009142	€ 153,25
11 feb.	PKN / Noodhulp	€ 168,70
18 feb.	PKN / Binnenlands Diaconaat	€ 164,35
25 feb.	PKN / Missionair Werk	€ 128,25

Daarnaast is via Bank nog € 122,00 ontvangen en dit bedrag wordt verdeeld over de bovenstaande doelen.

Voor onze Kerk werd in totaal € 522,80 ontvangen.

Legaat

In maart mochten wij een mooi bedrag ontvangen als legaat uit de erfenis van mevrouw L.A. Mantje - van Os. Ook het CvK ontving hetzelfde bedrag.

Beide Colleges zijn hier **erg blij** mee!

Vacatures

In april zal Alies Passchier afscheid nemen van onze Diaconie en Heine Wagenaar zal dat binnen afzienbare tijd ook doen. We zullen hier natuurlijk nog uitgebreid bij stilstaan, maar ik doe nu al graag een oproep voor nieuwe diakenen uit zowel Verserbroek alsook Santpoort.

We hebben al ruim twee jaar geen voorzitter meer en Heine is onze secretaris. Het draagvlak voor een goed functionerend College van Diakenen dreigt zo wel erg smal te worden

Bij deze dus een '**noodkreet**'; wie o wie?

Namens de Diaconie, Jan Bothof

Protestantse Gemeente
SANTPOORT
VELSERBROEK

COLLECTEBONNEN

€ 20,- (zegge twintig euro) voor kerkelijke doeleinden.

Naam: _____

Adres: _____

Hartelijk dank voor uw gift

Nummer: 0000001

WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek
WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek
WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek
WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek
WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek	WAARDE € 1,00 Protestantse Gemeente Santpoort en Verserbroek

Afscheidsbundel "Schatgraven"

Ter gelegenheid van mijn emeritaat in juni a.s. zal er onder de titel "Schatgraven" een afscheidsbundel verschijnen. Deze bevat een 75-tal columns, verhalen en overdenkingen die ik sinds 1980 heb geschreven. Een groot deel ervan dateert uit de periode dat ik in Zuidlaren predikant was. Maar ook uit de jaren dat ik in Santpoort actief was en zelfs uit mijn studentenjaren zijn er bijdragen te vinden. Het biedt een mooi overzicht van wat zich gedurende mijn studie en 38-jarig predikantschap allemaal heeft afgespeeld en laat zien hoe rijk en afwisselend een leven in geloof kan zijn.



Het boek verschijnt op de zondag van mijn afscheid, 23 juni, en is na afloop van de dienst op deze zondag verkrijgbaar. Het is in toegankelijke taal geschreven en kost € 15,00, voor € 20,00 krijgt u het met de post thuisbezorgd.

Belangstellenden kunnen het boek nu reeds bestellen door een mail te sturen naar rjhave@planet.nl. Ook kunt u bellen op 050 409 1764. Dan bent u alvast verzekerd van een exemplaar.

Ds. Robert-Jan ten Have

Ds. Ten Have heeft een deel van zijn kerkelijke opleiding gedaan bij Ds. Rijks en is vlak na het einde van zijn studie van mei 1985 tot september 1986 parttime bijstand in het pastoraat geweest in Santpoort. Hij preekt nog jaarlijks in de Dorpskerk.

Nieuwe rubriek: "iets leuks, positiefs, een pareltje"

We zaten maandagochtend na de meditatie met een aantal nog even met een kopje koffie/thee bij elkaar. Het gesprek kwam op het nieuws en dat er zoveel niet goed gaat in de wereld in het groot en in het klein en dat de kranten en het nieuws op tv en van overal je toeschreeuwen. Het overweldigt. Maar dat er ook vormen zijn om daar een tegenwicht aan te bieden. We herinnerden ons cursussen, groepsbijeenkomsten die startten met een rondje "iets leuks, positiefs", "een pareltje". Maar ook de gewoonte om in de ochtend of avond een paar dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent: de zon die de lucht zo mooi kleurt, een vogel die fluit, dat leuke appje. De gewoonte ontwikkelen om een mooi momentje op te schrijven, kan je anders laten kijken. De wereld is niets veranderd, maar wat je aandacht vangt, verschuift een beetje (de ervaring leerde mij dat het niet vanzelf gaat en "het hoofd" honderd redenen weet waarom het nu even niet uitkomt).

De gedachte kwam op om in ons kerksblad een nieuwe rubriek te starten, waarin, wie dat wil, iets kan vertellen over iets moois dat hij of zij heeft gezien of meegemaakt. Dat lijkt mij wel een goed idee!

Een voorbeeld waar ik zelf blij van word, is dat er veel zwerfafval is, maar dat er in Velsbroek op een zaterdagochtend 35 mensen blijmoedig op pad gaan om met elkaar samen op te ruimen, wat er eigenlijk in de eerste plaats niet zou moeten liggen en op deze manier Velsbroek een beetje mooier maken, daar word ik wel blij van.

Heeft u, heb jij iets meegemaakt waar je blij van wordt en wil je dat delen, eventueel aangevuld met een plaatje of foto, stuur het naar kerkonderweg@gmail.com

Hartelijke groet, Yvonne



Een pareltje

De gemeente Velsen doet onderzoek naar een locatie voor een tijdelijk Asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid. De meningen daarover lopen in de wijk Santpoort-Zuid sterk uiteen. Van fel tegen tot welwillend naar de gemeente met bereidheid om mee te werken aan een geslaagde opvang van asielzoekers en statushouders hier.

Ik word er blij van dat er in Santpoort nu al veel mensen zijn die vrijwilligerswerk doen op het schip met asielzoekers en statushouders in Velsen Noord. Denk aan het begeleiden van een koor, het helpen van kinderen om naar sport te gaan, vervullen van huisartsdiensten en nog veel meer.

Ook blij word ik van het echtpaar in Santpoort-Zuid dat tot voor kort een statushouder onderdak heeft geboden tot hij een huis kreeg toegewezen in IJmuiden. Nu gaan ze een echtpaar, dat wacht op een woning, tijdelijk huisvesting bieden.

Meer informatie hierover: <https://takecarebnb.org/>

Met vriendelijke groet, Erik van der Kooij

Hier is ruimte voor uw uw pareltje!

De Kerk als concertzaal: Classical Tour 2024



Zondag 12 mei 2024, organiseren 4 monumentale kerken in Kennemerland de Classical tour. De kerken in Bloemendaal, Spaarndam en Santpoort-Noord hebben ieder hun eigen sfeer. Jonge talentvolle musici geven korte concertjes die een zekere mate van intimiteit oproepen. De uitgevoerde muziek is aangepast aan het karakter van de ruimte, zodat deze muziek optimaal beleefd kan worden.

Fietsend langs de kerkjes kunt u met een "Passe-Partout" genieten van 3 concertjes door studenten van het conservatorium Amsterdam en Den Haag, telkens in één van de deelnemende kerken met aansluitend een afsluitend concert in de Dorpskerk te Santpoort.

De musici spelen 3x hun concert om 12.15, 13.30 en 14.45 uur in de Dorpskerk Bloemendaal, Zocherlounge Bloemendaal en Oude Kerk in Spaarndam. De duur per concert is ongeveer 25 minuten en na ieder concert is er een hapje en een drankje. De middag wordt afgesloten met het slotoptreden van Céline Janssen om 16:00 in de Dorpskerk te Santpoort-Noord. Zij is artiest, opera-sopraan, theatermaker en 'The Opera Innovator', dus dat belooft weer een verrassende afsluiting te worden.

Voor meer inhoudelijke informatie, route en tickets/pass partout ga naar www.classicaltour.nl



Mesdag Quartet met Maaike van Dijk en Kurt Falzon (viool), Jakob Máni Eiríksson Schimmlen (altviool) en Tiago Henriques (cello)

Bijbelleesrooster 12 april tot 24 mei 2024

April

12 vrijdag	1 Johannes 2:3-11
13 zaterdag	1 Johannes 2:12-17
14 zondag	Micha 4:1-8
15 maandag	Psalm 4
16 dinsdag	1 Johannes 2:18-27
17 woensdag	1 Johannes 2:28-3:8
18 donderdag	1 Johannes 3:9-17
19 vrijdag	Psalm 33
20 zaterdag	Johannes 10:1-10
21 zondag	Johannes 10:11-18
22 maandag	Psalm 65
23 dinsdag	Deuteronomium 3:1-17
24 woensdag	Deuteronomium 3:18-29
25 donderdag	Deuteronomium 4:1-9
26 vrijdag	Deuteronomium 4:10-20
27 zaterdag	Psalm 22:1-22
28 zondag	Psalm 22:23-32
29 maandag	Deuteronomium 4:21-31
30 dinsdag	Deuteronomium 4:32-40

Mei

1 woensdag	Psalm 107:1-9
2 donderdag	Psalm 107:10-22
3 vrijdag	Psalm 107:23-32
4 zaterdag	Psalm 107:33-43
5 zondag	1 Johannes 4:1-10
6 maandag	1 Johannes 4:11-21
7 dinsdag	1 Johannes 5:1-12
8 woensdag	1 Johannes 5:13-21
9 donderdag	Psalm 47
10 vrijdag	Handelingen 1:1-14
11 zaterdag	Handelingen 1:15-26
12 zondag	Leviticus 23:1-14
13 maandag	Leviticus 23:15-22

14 dinsdag	Leviticus 23:23-36
15 woensdag	Leviticus 23:37-44
16 donderdag	Leviticus 24:1-9
17 vrijdag	Psalm 104:1-23
18 zaterdag	Psalm 104:24-35
19 zondag	Handelingen 2:1-13
20 maandag	Handelingen 2:14-24
21 dinsdag	Handelingen 2:25-36
22 woensdag	Handelingen 2:37-47
23 donderdag	Deuteronomium 4:41-5:5a
24 vrijdag	Deuteronomium 5:5b-21

Toelichting

10 - 18 april

De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek in de paastijd. Het onderricht ons in paaslicht en liefde, zoals de profeet Micha getuigt: 'Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen' (Micha 4:2). De lezingen van deze week cirkelen om derde paaszondag heen. Dan komen ze volgens het Oecumenisch leesrooster allemaal bijeen: Micha 4, Psalm 4 en 1 Johannes 1.

19 - 22 april

We maken omtrekkende bewegingen rond vierde paaszondag, Dan zingt de Kerk Psalm 33 en 65 en leest van de Goede Herder, Johannes 10.

23 - 30 april

De Deuteronomiumlezingen, over God die zich een tot slaaf gemaakt volk heeft toegeëigend om het te bevrijden, bereiden ons voor op vijfde paaszondag. Met Psalm 22 staan we stil bij Jezus' lijden én overwinning.

1 - 8 mei

Psalm 107 heeft in de paastijd heel oude papieren. De psalm wordt al meer dan 1000 jaar op zesde paasdag gezongen. In het huidige leesrooster klinkt hij in de aanloop naar die zondag.

9 - 11 mei

Psalm 47:6 wordt met veel Halleluja's op Hemelvaartsdag gezongen: 'Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal'. Handelingen 1 maant ons echter niet te lang naar de hemel te blijven staren.

12 - 16 mei

Leviticus zet de joodse feesten op de kalender. Pasen duurt 7 weken, op de vijftigste dag wordt de paastijd afgesloten. Het Griekse woord voor 'vijftigste' is pentekoste (Leviticus 23:16), dat in onze taal verbeterd is tot Pinksteren.

17 - 22 mei

Psalm 104:30 is een echte pinksterpsalm: 'Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat'. Handelingen 2 vertelt van die adem, een windvlaag, 'toen de dag van Pinksteren aanbrak'.



AGENDA

- ZONDAG 14 APRIL NA DE KERKDIENT GEMEENTEBERAAD KRUISPUNT
- MAANDAG 15 APRIL 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT
- MAANDAG 15 APRIL 13.00 - 17.00 UUR, CREA CLUB, ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
- MAANDAG 15 APRIL 19.30 UUR BOEKBESPREKING 'DE TOEKOMST VAN DE KERK' MET AARNOUD VAN DER DEIJL IN HET KRUISPUNT
- WOENSDAG 17 APRIL 15.00 UUR ROUW GROEP KRUISPUNT
- DONDERDAG 18 APRIL 10.30 UUR OUDEREN KOFFIEOCHTEND ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
- ZATERDAG 20 APRIL 9.30 UUR STILTEWANDELING
- ZONDAG 21 APRIL NA DE KERKDIENT GEMEENTEBERAAD SANTPOORT
- MAANDAG 22 APRIL 13.00 - 17.00 UUR, CREA CLUB, ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
- MAANDAG 22 APRIL 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT
- MAANDAG 22 APRIL 19.45 UUR KERKENRAADSVERGADERING DORPSKERK
- WOENSDAG 24 APRIL 14:00 UUR OUDERENMIDDAG MET HA, KRUISPUNT
- DONDERDAG 25 APRIL 19.30 UUR WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK KRUISPUNT
- MAANDAG 29 APRIL 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT
- MAANDAG 29 APRIL 13.00 - 17.00 UUR, CREA CLUB, ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
- ZATERDAG 4 MEI 9.30 UUR STILTEWANDELING
- MAANDAG 6 MEI 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT
- MAANDAG 6 MEI 13.00 - 17.00 UUR, CREA CLUB, ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
- ZATERDAG 12 MEI 16.00 UUR CLASSICAL TOUR, AFSLUITEND CONCERT IN DE DORPSKERK
- MAANDAG 13 MEI 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT
- MAANDAG 13 MEI 13.00 - 17.00 UUR, CREA CLUB, ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
- MAANDAG 20 MEI 9.00 UUR STILTEMEDITATIE KRUISPUNT
- MAANDAG 20 MEI 13.00 - 17.00 UUR, CREA CLUB, ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK
- WOENSDAG 22 MEI 11.00 UUR OUDERENBIJENKOMST, VELSERBROEK KRUISPUNT
- DONDERDAG 23 MEI 10.30 UUR LUNCHGESPREK DS. JOHN VRIJHOF, "LIJDEN AAN HET LEVEN", ONTMOETINGSRUIMTE DORPSKERK



DONKEN  **Liftadvies**

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

LUVU **Ruud Kerkhoff**
Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375



- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent

Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Team Patty Duijn
Begeleiding bij leven en afscheid

- Specialist in luisteren en vertalen van wensen
- Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
- Expert in gespreksvoering terminale situaties
- Begeleiding met oog voor detail en eigenheid



Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**
info@pattyduijn.nl ———— www.pattyduijn.nl

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Philip Out
Régister Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl



J. van Alten *Uurwerkreparaties*
Schoener 87, 1991 XB Velsersbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

*In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!*

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds HEERLIJK GEBAK



Alles onder
één dak

Je woondroom realiseren?

**Doe het samen met Hypotheek Visie
Haarlem Noord en Hein Makelaars Team**

Doordat we alles onder één dak hebben,
kunnen we je nog beter van dienst zijn.

HYPOTHEEK VISIE Hein Makelaars Team
Hein Hypotheek Team

Vergierdeweg 288 (hoek Vondelweg) Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 200 10 47
www.hypotheekvisie.nl/haarlem-noord
www.heinmakelaarsteam.nl

K. BOOT

SCHILDWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Ontdek het leven!

Fijne warme opvang vanuit Gods liefde
Peuteropvang van 2-4 jaar van 8:30 – 13:50
Bso van 4 – 12 jaar voor- en naschool.
Basisschool Het Anker
Grote Buitendijk 48, Velsersbroek
www.dekleinereiziger.nl





Algemeen

Kerkdiensten

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

14 april	10.00 u	Dorpskerk	Mw. ds. G. Polderman
	10.00 u	Kruispunt	Mw. ds. I. Clement
21 april	10.00 u	Dorpskerk	Mw. ds. G. Polderman
	10.00 u	Kruispunt	Ds. K. Bras
28 april	10.00 u	Dorpskerk	Ds. J. van Werkhoven
	10.00 u	Kruispunt	Mw. ds. J. Zuidema
5 mei, gezamenlijke dienst	10.00 u	Dorpskerk	Ds. H.E.G. Reefhuis
9 mei, Hemelsvaartdag	10.00 u	Dorpskerk	Mw. ds. I. Clement
	10.00 u	Kruispunt	Mw. ds. A. Helmich
12 mei	10.00 u	Dorpskerk	Ds. H.E.G. Reefhuis
	10.00 u	Kruispunt	Mw. ds. I. Clement
19 mei, Pinksteren	10.00 u	Dorpskerk	Mw. ds. G. Polderman
	10.00 u	Kruispunt	Mw. ds. J. Zuidema

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorzitter: Suzanne de Mik
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek

KERKELIJK BUREAU

Ruud Hiirde t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Penningmeester: Hans van Alten
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v.
Protestantse Gemeente Santpoort-Velsbroek

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velsbroek
Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE

Joke Zuidema en Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN

Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Kruispunt



Velsbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velsbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023-5374678

BEHEERDER

Willem Meesters t: 023-5373281
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANTEN

Ds. Joep van den Berg
Wegens ziekte is ds. niet beschikbaar. U kunt voor crisis-pastoraat met één van onze andere predikanten contact opnemen.

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR

Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSEROEK

Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSEROEK

Aart Hoorn, secr. e: vpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSEROEK

e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankrekening NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velsbroek. Graag vermelden "collectebonnen" en ook uw adres erbij. De bonnen worden dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en (voor Velsbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663,
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Santpoort Velsbroek inzake ZWO



Dorpskerk
Santpoort

Bezoekgroep

Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

14 april	dhr. E. van der Kooij	06-15890135
21 april	dhr. J. Morren	023 5384366
28 april	mw. S. Meulenbelt	06-20247493
5 mei	mw. Hurkmans	023 5371086
9 mei	dhr. E. van der Kooij	06-15890135
12 mei	mw. S. Meulenbelt	06-20247493
19 mei	mw. P. Muller	023 5262736
Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)		
14 april	mw. D. Markerink	023-5376816
21 april	dhr. E. Hup	023-5376153
28 april	mw. C. van Woensel	023-5381515
5 mei	dhr. D. van Dassen	06-45451231
9 mei	dhr. M. de Groot	023-5376942
12 mei	mw. S. van der Kaaij	06-21928058
19 mei	dhr. H. Boot	023-5384336

Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER

Gerrit Out t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT

Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT

Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT

Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 4 t/m donderdag 9 mei 2024
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: <http://www.pg-spvb.nl/>